



Keuzekaarten

Filosoferen met kinderen

© Fabien van der Ham | www.filosovaardig.nl

Je moet kiezen voor die oplossing die voor zoveel mogelijk mensen **geluk** en **gezondheid** oplevert.

Filosofen noemen dit *utilitarisme*.

Je kunt denken dat alleen het recht van de **sterkste** telt.

Wat je ook doet, je zet altijd je **eigen land** (provincie, stad, familie, gezin) op de eerste plaats.

Filosofen noemen dit *egoïsme ethiek*.

Je kijkt vooral naar het **resultaat**. Als dat goed is dan is het niet erg als je er ook slechte dingen voor moet doen.

Daar hoort ook een gezegde bij: het doel heiligt de middelen.

Filosofen noemen dit *gevolgenethiek*.

Je moet altijd dat doen waarvan je vindt dat het goed zou zijn als **iedereen** dat doet.

Filosofen noemen dit *beginselethiek*.

Je vraagt je bij alles af: wat zou **God** vinden?

Filosofen noemen dit *Christelijke ethiek*.